

Hip hip hoera, zij worden 50 !

...maar de Chirojongens Bosuil zijn nog niet aan pre-pensioen toe. Nu de viering van 25 jaar 'de Bosuil' achter ons ligt, zijn er een paar andere feestvarkentjes die het komende werkjaar wat extra leven in de brouwerij zullen brengen. De Dorpsraad is nog piepjong en blaast 10 kaarsjes uit, maar Chiro Bosuil versnijdt een taart met 50 kaarsjes en kan rekenen op tientallen oud-leiders en honderden 'kinderen' - die er een stuk van hun jeugd sleten- om ze uit te blazen.

Het wordt ongetwijfeld een prachtige reünie rond het kampvuur met de vele generaties broederlijk naast mekaar: van de opa oud-leider, nu genietend van seniorenkorting, over de jonge vaders tot de rondhuppelende speelclubber van vandaag die zijn eerste stappen bij de Chiro zet.

Na de Chiromeisjes, die 2 jaar geleden 45 werden, bewijzen nu ook de Chirojongens dat ze met een steeds wisselende ploeg van jonge mensen toch een jarenlange traditie kunnen opbouwen: inzet, vriendschap, sociale vaardigheden onder de knie krijgen, op bivak gaan... en af en toe eens zwaar feesten, blijken de goede ingrediënten voor een lang leven. Wekelijks een flink stuk vrije tijd besteden aan het creëren van een groepsgevoel bij kinderen, tijdens de vakantie lokalen schilderen, gras maaien, bomen snoeien en terreinen opkuisen,... leren jonge mensen een belangloze inzet vertonen die ook veel vrienden voor het leven oplevert. Het verenigingsleven als leverancier van het cement voor de samenleving van morgen.

We zijn ervan overtuigd dat het verjaardagsfeest heel wat emoties zal losweken, ook bij de stoere mannen. Chiro Bosuil, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en doe er op zijn minst nog evenveel jaren bij!

Heb je een zoon of dochter die zijn/haar eerste stappen in de lagere school zet, kom dan zeker kennis maken met de Chiro op zondag **12 september om 14 u.** Een leuke namiddag is zeker gegarandeerd ! En vergeet de barbecue niet vanaf 17u30. Smakelijk!



Het feestjaar van Chiro Bosuil begint met de overwinning van de Druivenstoet 2010. Proficiat !

Verkopen op de rommelmarkt?

Op zondag 12 september gaat de tweede editie van de rommelmarkt door in de Bloemenwijk. Verkopers zijn in de eerste plaats de bewoners van de wijk maar zij nodigen graag alle bewoners van Jezus-Eik uit om eveneens een standje op te zetten. Je kan er antiek, curiosa, bric à brac, boeken, speelgoed, baby en kinderkleding, enz. te koop aanbieden. Naast verkopen is het ook de bedoeling er een gezellige bedoening van te maken tussen de bewoners en bezoekers. De deelname is gratis en na de opruim wordt iedereen verwacht op het Chiroterrein om het glas te heffen op de voorbije dag. Voor Inlichtingen en inschrijvingen voor deze rommelmarkt kan u terecht bij mevr. Mariette Scocchia op tel.: 02 - 657.06.07 of via mail mscocchia@scarlet.be of via de website www.jezus-eik.be of www.debosuil.be.

Jezus-Eik kermis of feest op 11 en 12 september

Er hebben ooit nog echte kermiskramen gestaan langsheen de Witherendreef en op het plein waar nu de gebouwen van de Bosuil staan. Toen betekende de jaarlijkse komst van de kermiskramen echte feestdagen voor de kinderen. Huizen en trottoirs werden extra gepoetst, kostuums en jurken uit de kast gehaald voor de door de fanfare opgeluisterde hoogmis, maaltijden voor hele families bereid en taarten gebakken. Hoe je het nu ervaart mag je zelf invullen maar het tweede weekend van september blijft een eigentijds feestweekend met aangepaste attracties.

Alles op een rijtje:

Zaterdag vanaf 17u en zondag van 11u30 tot 15u kan je naar de jaarlijkse omelettenkermis van VOK. Een jaarlijkse traditie waar heel wat voetbalminnend publiek en sympathisanten op af komen. Je kan er een keuze maken uit diverse omeletten en vergeet ook de desserts niet.

Zondag 9u30: eucharistieviering. Een van de zeldzame momenten dat de Mariahof nog eens voor zijn oorspronkelijke bedoeling gebruikt wordt is de openlucht eucharistieviering. Het zangkoor en fanfare Zoniëngalm geven het beste van zichzelf om te vieren op te luisteren. Hopelijk zijn de weersomstandigheden ons gunstig gezind.

Zondag 10u30: na de misviering trekt de fanfare op een open wagen door de straten van het dorp. Her en der zal er wat verbaasd opgekeken worden want het is jaren geleden dat de fanfare nog eens letterlijk door het dorp trok.

Zondag 11 tot 17u: de 2^e editie van de rommelmarkt in de Bloemenwijk. Net als 2 jaar geleden worden straten en voortuinen van de Hortensialaan, de Dahlialaan en de Begonialaan omgevormd tot rommelmarkt. Deze editie staat niet enkel open voor bewoners van de betrokken straten maar voor alle bewoners van Jezus-Eik die willen deelnemen als verkoper.

Zondag namiddag vanaf 14u: het GC de Bosuil opent het nieuwe seizoen door extra animatie te voorzien bij de diverse bestaande organisaties.

STRAFFE TOEREN STRAATTHEATER OP JEZUS-EIK KERMIS

4 krachtige acts langsheen Jezus-Eik kermis - een familiewandeling met pit!

KOORDACROBATIE met CHRISTER PETERSEN

De Noor Christer Pettersen vertoont zijn verbazingwekkende kunsten uit op een loshangend touw.

Circusgym vande bovenste plank.

BEATBOX MET LES DALTONIENS

Op een onwaarschijnlijk tempo krijgt u een spoeling van klanken uit één mond, alsof er tien man zich verstopt heeft.

“Les Daltoniens” verzamelt het kruim van de Belgische Beatboxenscene.

Enkele krakken uit deze groep demonstreren kort enkele geheimen.

MESSENWERPER/FLESSENETER MET CIRQUE DE LA LUNE

Cirque de la lune brengt een eigentijdse variatie op de ouderwetse kermiskraam. In een kleine rode tent worden de klanten verrast op rariteitenspektakel. De ene eet een fles, de andere werpt een mes...

FREESTYLE VOETBAL MET THOMAS VANDENDRIESSCHE EN BART LAUW- ERS

Deze 2 freestyle voetballers halen ongelooflijke stunts uit en hebben totale controle over “de voetbal”.

Een grappige dans met een bal die overal komt, behalve op de grond.

Vanaf 14 u : Startdag van Chiro Bosuil en 't Sonienjonck.

Alle kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders zijn van harte welkom om kennis te maken met de jeugdbeweging.

Vanaf 17.30 u kan je terecht op de barbecue.

JEZUS-EIK KERMIS

12 SEPTEMBER 2010
9.30 UUR

**EUCHARISTIEVIERING
OPGELUISTERD DOOR
KF ZONIËNGALM EN
HET SINT CECILIAKOOR
MARIAHOF**

**ROMMELMARKT
HORTENSIALAAN, DAHLIALAAN
EN BEGONIALAAN**

12 SEPTEMBER 2010
11.00 UUR

11 SEPTEMBER 2010
17.00 UUR
12 SEPTEMBER 2010
11.30 UUR

**V.O.K. JEZUS-EIK
30STE OMELETTENKERMIS
KANTINE VAN VOK,
LOUIS GUNSSTRAAT**

**CHIRO JEZUS-EIK
STARTDAG + BBQ
CHIROPLEIN
(ACHTERAAN GC DE BOSUIL)**

12 SEPTEMBER 2010
14.00 UUR

**GC DE BOSUIL
STRAFFE TOEREN
4 KRACHTIGE ACTS LANGSHEEN
JEZUS-EIK KERMIS. EEN FAMILIE-
WANDELING MET PIT!
START AAN GC DE BOSUIL
TOEGANG: 5 EURO (INCL. 2 CONSUMPTIES)**



Verenigingskalender

Zaterdag 11 en zondag 12 september 2010

Omelettenkermis

Org.: VOK Jezus-Eik - Chalet
Lode Gunsstraat
meer info: www.vokjezus-eik.be

Zondag 12 september 2010

Openlucht Eucharistieviering

(in het Mariahof indien weersomstandigheden gunstig zijn opgeluisterd door Fanfare Zoniëngalm).
10u30: optreden fanfare Zoniëngalm (rondrit)
Parochie Jezus-Eik - Mariahof

Zondag 12 september 2010

Straffe toeren - Seizoensopener van GC de Bosuil

vanaf 14u: straattheater meer info www.debosuil.be
GC de Bosuil en diverse straten van Jezus-Eik

Zondag 12 september 2010 van 11 tot 17u

Rommelmarkt - Hortensialaan en omgeving

Org.: bewoners Bloemenwijk

Zondag 12 september 2010

Startdag Chiro

Org.: Chiro Jezus-Eik - info: www.chirojezuseik.be

Zondag 17 oktober 2010 van 14 tot 18 uur

OKRA Pannenkoekennamiddag

Org.: OKRA Jezus-Eik
Chalet V.O.K. - Louis Gunsstraat

Zaterdag 23 oktober 2010

Witlooffestival

met gastoptreden van Nero's Muzikanten uit Hoeilaart
Org.: Fanfare Zoniëngalm - GC de Bosuil vanaf 18u
meer info: www.zoniengalm.be

Zaterdag 6 en zondag 7 november 2010

22ste fotosalon

Org.: Fotoclub Kreatief
GC de Bosuil - zaterdag: 14 - 18u zondag : 10 tot 18u

Donderdag 11 november 2010

22ste fotosalon

Org.: Fotoclub Kreatief - GC de Bosuil - van 10 tot 18u

Zaterdag 13 en zondag 14 november 2010

22ste fotosalon

Org.: Fotoclub Kreatief
GC de Bosuil - zaterdag: 14 - 18u zondag: 10 tot 18u

Zaterdag 18 december 2010

Kerstconcert

Org.: Fanfare Zoniëngalm - kerk Jezus-Eik om 19u30
meer info: www.zoniengalm.be

22^e Fotosalon



Fotoclub Kreatief nodigt u graag uit op het 22ste fotosalon in de tentoonstellingszalen in de Bosuil van

6 tem 14 november 2010

Openingsuren:

zaterdagen 6 en 13/11 van 14:00u tot 18:00u
zondagen 7 en 14/11 van 10:00u tot 18:00u
donderdag 11/11 van 10:00u tot 18:00u.

Toegang gratis

De dorpskrant ook in jouw brievenbus?

De Dorpsraad wil via deze periodieke publicatie het verenigingsleven ondersteunen en je op de hoogte houden van wat reilt en zeilt in ons dorp. Vanwege de hoge kostprijs kan de dorpskrant niet in elke brievenbus worden verspreid. De dorpskrant ligt zeker bij een aantal lokale handelaars en "De Bosuil". Je vindt de elektronische versie met kleurfoto's terug op de website van de dorps-raad www.jezus-eik.be onder de rubriek 'dorpsraad'. Je kan daar ook inschrijven voor de "nieuwsbrief", je krijgt dan een e-mail telkens er een nieuwe editie is. Dit bespaart kosten en papier.

Heb je geen computer en wens je zeker en vast geen uitgave te missen? Vul dan onderstaande bon in en bezorg hem terug bij: Secretariaat Dorpsraad - Brusselsesteenweg 605 - 3090 Overijse. Wij zorgen ervoor dat er telkens een exemplaar in je brievenbus zit.

Ja, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus

Naam:

Adres:

.....