

## JEZUS-EIK KERMIST

**Zaterdag 13 september vanaf 17u en  
zondag 14 september van 11u30 tot 15u00**

### Omelettenkermis

van VOK in Chalet Den Eyck

Na een strenge selectie van niet gestresseerde en uiterst gezonde legkippen zal het bestuur van VOK de komende weken toezien op de 'onberispelijke' staat van de afgeleverde eitjes. Daarnaast schuimt een ploeg medewerkers de lokale markten af naar de nodige dagverse producten voor het bereiden van de omeletten. Op het menu staan niet minder dan 9 wereldvariëteiten geserveerd met brood of frietjes in aanwezigheid van de familie Frisse - Pint.

#### Menu

**keuze uit 9 wereldspecialiteiten met brood of frieten**

*Aperitief: Zuzekes-Eik of Kelleborre'*

*Kabouters: champignons*

*Verrassing van de chef: ?????*

*Noorse: gerookte zalm*

*Boeren: hesp tomaat, ajuin en aardappel*

*Bacharach: tomaten en ajuin*

*Hamlet: hesp*

*Zeesterren: roze en grijze garnalen, kokkels en zeevruchten*

*Mexicaanse: merguez, paprika's en champignons (pikant)*

*VOKastaar: spek en gebakken aardappelen*

*Kinderschotel: met frieten*

*Dessert: witte dame met slagroom of VOK's koffie of Haantjeskoffie*

**Zondag 14 september om 9u30**

### Openluchtmis

met fanfare Zoniëngalm en het zangkoor  
in de Mariahof

Dit jaar verwelkomen we ook een delegatie van de Dorpsraden van Terlanen en Eizer die opnieuw de traditie hebben ingezet om de kermis en evenementen in de diverse gehuchten met een bezoekje te vereren. Ze doen dit te voet en hebben de dorpsraad van Jezus-Eik



alvast uitgenodigd voor de langste tafel van Terlanen volgend jaar. We beginnen alvast onze wandeltraining.

**Zondag 14 september**

### Startdag Chiro

De kinderen worden verwacht om 14 uur voor een nieuwe seizoensstart. De ouders, familieleden en vrienden kunnen vanaf 17 uur terecht op de barbecue en de fototentoonstelling van het voorbije zomerkamp.



### Rommelmarkt

Gezellig keuvelen voor jouw eigen deur en tegelijkertijd eindelijk de inhoud van jouw zolder verkopen, dat kan op zondag 14 september van 11 tot 18 uur in de Bloemenwijk. Een buurtbewoonster nam het initiatief om een eigen rommelmarkt te organiseren. Een bezoekje meer dan waard want, naast de zoektocht naar leuke spulletjes, is dit de ideale gelegenheid om een babbeltje te slaan met jouw burens of dorpsgenoten.

**Op zondag 14 september van 11 tot 18 uur kan u in de Bloemenwijk  
aan een door de bureu georganiseerde**

## Rommelmart

*Waarom een rommelmart? Een rommelmart biedt een unieke kans om oude/ongebruikte/onnodige spullen kwijt te raken, en meer nog is het een ideale gelegenheid om (beter) kennis te maken met uw bureu. We hebben het geluk in een gezellige internationale wijk te wonen, waar het best leuk is contacten te leggen over land- en taalgrenzen heen, en een rommelmart kan daar nog toe bijdragen, denkt u ook niet?*

*(Het initiatief voor het organiseren van deze rommelmart komt van één van uw buurvrouwen en is dus louter vrijwillig en zonder enig winstbejag).*

### **Enkele concrete inlichtingen:**

**Wanneer:** zondag 14 september van 11 tot 18 uur.

**Waar:** Hortensialaan, Dahlialaan en Begonialaan.

**Wie verkoopt:** enkel de bewoners van de deelnemende straten.

**Wat verkopen:** wat u maar wenst, we denken aan antiek, curiosa, bric à brac, boeken, speelgoed, baby- en kinderkleding,...

**Wat kost het deel te nemen:** uw eigen tijd, verder niets.

**Verkoopsstand:** daar zorgt uzelf voor, op de manier die u wenst: op de terrastafel, op een tafelkleed op de grond..., maar wel voor uw woning.

**Wie koopt:** iedereen is welkom.

**Meedoen of meer info?** Mariette Scocchia - Hortensialaan 1 – 3090 Overijse.

## Bloemenwijk of Park Joly

Naar aanleiding van de geplande rommelmart in de bloemenwijk of Park Joly willen we even het ontstaan van de wijk schetsen. Steeds meer mensen gebruiken nu de naam Bloemenwijk omdat de straten nu eenmaal de naam van een bloem dragen maar waarom is de wijk bij de oudere generatie gekend onder de naam Park Joly? Een brokje geschiedenis met de nodige discussies en intriges zoals er in elk dorp op deze aardbol zijn. We grijpen hierbij terug naar een stuk van de scriptie "Jesus-Eik van bedevaartsoord tot villadorp" van de hand van Mik Lenseclaes uit 1985, aangevuld met de laatste gegevens en nog steeds actueel...

### **Park JOLY: procedurefouten**

*Bij besluit van 14 mei 1996 stelde de Vlaamse regering het ontwerp-plan vast tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde voor het percelenblok gelegen tussen de Rozenlaan, de Witherendreef en de Leeuwerikendreef. Op het gewestplan is dit 7 ha grote gebied ingekleurd als natuurzone. De*

*eigenaar tekende bezwaar aan tegen deze bestemming, eiste planschade en kreeg gelijk bij de Raad van State. Waarom ? Procedurefouten ? Teneinde deze planschade (55 miljoen) niet te moeten betalen, trof de Vlaamse regering voormeld besluit van 14 mei 1996 waarbij voorgesteld wordt de oorspronkelijke bestemming "natuurgebied" te wijzigen in "woonpark". Hierover is zeker nog niet het laatste woord gezegd.*

*Dat dit gebied reeds in de vijftiger jaren voorwerp uitmaakte van enige financiële speculatie moge blijken uit zijn bewogen voorgeschiedenis. Het deel van dit gebied dat gelegen is ten noordwesten van het verlengde van de Reebokweg behoorde destijds te samen met de verkaveling Park Joly tot de 23 ha grote eigendom van Albert JOLY, waarover de Jesus-Eikse volksmond het volgende vertelt:*

*vervolg op pag. 3 ➔*

➔ *vervolg van pag. 2*

*“In de veertiger jaren schenkt Albert Joly, zijn hele domein aan de Belgische Staat onder voorwaarde dat het goed binnen de tien jaar na het overlijden van de schenker wordt aangewend tot openbaar nut. De Staat leeft deze voorwaarde niet na. Een verre erfgenaam ligt op de loer en dag op dag, tien jaar na het overlijden van rechter Joly laat deze erfgenaam zijn rechten kennen, zeggende dat de Staat de voorwaarden der schenking niet heeft vervuld. De erfgenaam spant een proces in tegen de Staat, die in dit geding zijn eigendomsrecht op het domein verliest. Enige tijd later verkoopt de erfgenaam het domein aan een verkavelingsmaatschappij.”*

*De juiste toedracht van de zaak ligt wel enigszins anders. Naar aanleiding van mijn licentiaatscriptie, kon ik het dossier “Park Joly”, dat bewaard wordt in de archieven van het Ministerie van Landbouw, afdeling “Waters en Bossen”, inkijken. Deze inzage bracht heel wat klaarheid in de voorgeschiedenis van deze verkaveling.*

*Ingevolge de akte verleden voor Notaris Taymans te Brussel op 20 april 1938, schenken de echtgenoten A. Joly - Goethals hun 23 ha 38 a groot domein (kasteel, park, boomgaarden en boerderij) aan de Belgische Staat onder voorwaarde dat zij er vanaf dat ogenblik de grondbelasting niet meer van hoeven te betalen. Ondanks het feit dat notaris Taymans bij schrijven van 28 april 1938 de Belgische staat verwittigt dat een authentieke akte van aanvaarding moet worden verleden, voor een notaris, oordeelt de bevoegde ambtenaar van het Ministerie van Justitie dat het Koninklijk Besluit van 10 mei 1938 volstaat om de schenking te aanvaarden.*

*Het doel van de schenking wordt in dit koninklijk besluit klaar en duidelijk gesteld : “... Daar deze schenking ten doel heeft een aanhoorigheid van het Zoniënbosch ter beschikking te stellen van het publiek en inzonderheid van de inwoners van Jezus-Eik, om er te leeren, te wandelen en zich te vermaken in open lucht, zal het Boschbeheer de geschonken goederen aanleggen voor het genoeg en het onderricht van het publiek... Het park moet overdag toegankelijk zijn voor het publiek... Op de benedenverdieping*

*van het woonhuis kan er een plaats worden voorbehouden dienstig voor de vergaderingen van de tuinbouwmaatschappijen van Jezus-Eik...”. Na het overlijden van de langstlevende schenker dient het geschonken goed “den naam Parc Joly” te dragen.*

*Op 8 april 1940 sterft Albert Joly kinderloos. Zijn vrouw wordt vruchtgebruikster van het domein en de Staat naakte eigenaar. Na het overlijden van haar echtgenoot laat Mevrouw Joly - Goethals haar zaken behartigen door een goede vriend des huizes, Gustave Arnould - d’Hoop, zonder beroep, die zij tevens als wettige erfgenaam aanstelt van haar vermogen. Mevrouw Joly - Goethals sterft op 29 maart 1945. De Staat wordt volle eigenaar van het domein terwijl G. Arnould de overige bezittingen erft.*

*Op 14 juni 1948 schrijft G. Arnould naar de Staat dat de voorwaarden, gesteld bij de schenking niet worden nageleefd. De Staat laat immers het kasteel vervallen en stelt het domein niet open voor het publiek. Waters en Bossen antwoordt aan Arnould dat alle voorgestelde initiatieven wegens geldgebrek (naoorlogse jaren) worden verworpen van hogerhand.*

*Bij dagvaarding van 1 juli 1954 vordert Arnould het eigendomsrecht op het “Park Joly” van de staat terug, omdat :*

*1° de schenking als niet bestaande dient beschouwd, vermits er geen authentieke akte van aanvaarding verleden is, voor notaris (Burgerlijk Wetboek, artikel 932) en*

*vervolg op pag. 4 ➔*



*Villa ‘La Lisière’ Eigendom Albert Joly - 1925  
Fotoarchief : Francis Stroobants*



➔ *vervolg van pag. 3*

*2° in bijkomende orde, de schenking dient ingetrokken, om reden dat de staat, de lasten aan deze schenking verbonden, niet heeft ingelast.*

*Op 18 mei 1955 vonnist de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, uitsluitend op grond van de eerst genoemde reden, dat de Belgische Staat zijn eigendomsrecht verliest. De Staat gaat hiertegen in beroep. Op 26 september 1956 bevestigt het hof van beroep echter het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. Het vonnis komt erop neer dat de staat nooit erfgenaam geweest is van het domein "Park Joly". Pittig detail is dat Albert Joly voorzitter van het Hof van Beroep was toen hij zijn domein in 1938 aan de Belgische Staat schonk en dat zijn schenking 18 jaar later door zijn opvolger wordt vernietigd.*

*Bij het eerste schrijven van Arnould aan Waters en Bossen was het zeker nog zijn bedoeling niet het*

*goed terug in handen te krijgen, maar wel de Staat aan zijn verplichtingen ten overstaan van de overleden schenker te herinneren. Het feit dat Waters en Bossen het goed heeft laten verwilderen en nooit heeft ter beschikking gesteld heeft van het publiek, heeft de ergernis van Arnould en dus ook zijn vordering uitgelokt. De grote schuldige voor het verlies van de schenking is echter de ambtenaar van Justitie die in 1938 besliste dat de notariële akte van aanvaarding overbodig is omdat volgens hem het Koninklijk Besluit volstond om de schenking te aanvaarden. Procedurefouten...*

*Mik LENSECLAES  
lic. soc. geogr."*

*Bron: D. LENSECLAES, Jezus-Eik, van bedevaartsoord en houthakkersgehuchtje tot villawijk, 1650-1978, niet uitgegeven licentiaatscriptie, K.U. Leuven, 1979.*

## **Even kennismaken met de initiatiefneemster van de Rommelmarkt in de Bloemenwijk**

*Mevrouw Mariette Scocchia*

**Geboortedatum en plaats:** 18/4/1944 - Antwerpen.  
**Partner en kinderen:** Benito Scocchia (Italiaan), geen kinderen.  
**Studies, beroep:** Hoger, niet universitair - Communicatiewetenschappen. Ben gepensioneerd sedert april 2008, maar was in brugpensioen sedert 2002. Mijn laatste job was Communications Manager in de Belgische zetel van een Amerikaanse multinational.



**Sinds wanneer in Jezus-Eik woonachtig en om welke reden. (welke woonplaats voorheen)**  
**Interesses, hobby's:** wij wonen in Jezus Eik sedert 1986 in een huis dat we lieten bouwen in de Hortensialaan. Tot voor mijn huwelijk woonde ik in

*Antwerpen, maar omdat mijn echtgenoot in Brussel werkte zijn we na ons huwelijk (in 1965) naar Brussel komen wonen, in Ganshoren om precies te zijn. Een aangename gemeente waar we 21 jaar lang verbleven en waar we graag een huis hadden willen bouwen, maar villagronden bestaan nu eenmaal niet in Ganshoren. Op een dag in de winter van 2004, toen we juist terug waren uit winterverlof, gingen we met vrienden wandelen in het Zoniënwoud (Kapucijnendreef) waar mensen en kinderen met langlaufski's en sledes genoten van het prachtige sneeuwdeken. We waren op slag verliefd op de omgeving, en het idee dat we hier een huis zouden kunnen vinden met het Zoniënwoud als uitgebreide tuin was gewoon onweerstaanbaar. Tegen het einde van de lente hadden we onze grond gevonden en in de zomer 1986 werden we de nieuwste inwoners van de Hortensialaan... Als eind van dit verhaaltje moet ik er aan toevoegen dat er, sedert we hier wonen, slechts 2 winters genoeg sneeuw viel om de skiën aan te binden. En, met de huidige klimaaterevolutie, ziet het er niet naar uit dat het Zoniënwoud naam zal maken als skidomein. Dit belet echter niet dat we gans het jaar door van dit prachtig woud kunnen genieten, zij het dan te voet of met de fiets.*

*vervolg op pag. 5 ➔*

→ *vervolg van pag. 4*

*en hebben samen al een aardig stukje van onze wereld gezien... maar ons landenverlanglijstje is nog lang niet afgewerkt. Door de Italiaanse nationaliteit van mijn man is Italië alvast een land waarvan we allebei enorm genieten. Met z'n vele culturele en landschappelijke facetten geraken we er gewoon niet op uitgekeken.*

*Zolang ik ging werken, had ik weinig tijd voor hobby's. Mijn echtgenoot was bovendien zelfstandige meester kleermaker, met als gevolg dat ik de administratie van de zaak ook verzorgde. Een hobby die ik heel die tijd toch trachtte te onderhouden was gezellig kokkerellen en vrienden ontvangen. Nu ik over meer tijd beschik - maar ook alles veel kalmer aan doe - heb ik mijn hobbylijstje uitgebreid met "quilting" en volg hiervoor maandelijks les met een aantal dames. Een gezellige en creatieve bezigheid.*

#### **Uw mening over de Bloemenwijk, Jezus-Eik...**

*Na 22 jaar vertoeven in de Bloemenwijk is het duidelijk dat we het hier naar onze zin hebben. Na twee inbraken, hebben we enkele jaren terug wel onze twijfels gehad over de veiligheid in deze wijk. Maar nu schijnt de rust terug te zijn (hopelijk blijft het zo) en is het best aangenaam wonen in deze kalme en internationale omgeving. Ook de nabijheid van het Zoniënwoud blijft een belangrijke troef. Maar uit-*

*eindelijk zijn we allebei stadsmensen. We genieten wel enorm van de mooie natuur (mijn man is in de zomermaanden niet uit z'n tuintje weg te krijgen) maar het gemak van alles wat een stad te bieden heeft, willen we ook niet missen. Het is ons dan ook duidelijk dat er weinig plaatsen zijn waar we die twee liefden beter kunnen combineren dan hier in Jezus-Eik en Overijse.*

**Waarom deze Rommelmarkt?** *Verleden jaar nam ik toevallig deel aan een rommelmarkt georganiseerd door mijn nichtje en haar burens in de gemeente Tremelo. Wat me daar vooral opviel was de gezelligheid van die markt (een stralend zonnige dag), waar burens bij elkaar langs kwamen om een babbeltje te slagen - en misschien iets te kopen.*

*Nadien begon het idee iets soortgelijk in onze wijk te organiseren bij me te rijpen. Het contact met de burens in de Bloemenwijk is algemeen goed maar summier. Ik vind het zelf ook belangrijk dat buitenlanders, die zich in de wijk vestigen, zich welkom kunnen voelen en dacht dat het organiseren van een rommelmarkt hierin zou kunnen helpen. Het feit dat het percentage buitenlanders tussen de deelnemers aan deze rommelmarkt toch wel hoog ligt, schijnt me hierin gelijk te geven. Het is nu maar hopen dat het weer mag meevallen en dat het voor alle deelnemers een aangename belevenis mag worden.*

## Leve de jubilarissen !

Tijdens het voorjaar vierden de meisjes van de Chiro 't Sonienjonck hun 45 jarig bestaan. Een mooie tentoonstelling en de reünie van alle leidsters vanaf het prille begin zorgden voor een warme en hartelijke sfeer. Heel wat oud-leidsters aanvaardden het voorstel om nog eens in een tent te overnachten en trokken na zoveel jaren nog eens met pak en zak naar de Mariahof. Of er veel geslapen werd zullen we wellicht nooit weten maar we waren getuige van een ongelofelijke sfeer de volgende dag. Urenlang werden herinneringen opgehaald en oude vriendschapsbanden aangehaald. De Chiro op en top... we wensen jullie nog vele jaren!

Tijdens het najaar hebben we nog een paar feestjes. Dan is het de beurt aan De Koerp en aan fotoclub Kreatief. Volksdansgroep De Koerp blaast dit jaar 30 kaarsjes uit en heeft heel het werkingsjaar in dat teken gezet. Het initiatief van een paar personen leeft nog steeds voort en spreekt nog steeds nieuwe mensen aan. Meer over de Koerp verder in dit blad...

Fotoclub Kreatief is toe aan een taart met 20 kaarsjes.

Zij werken al jaren in de "donkere kamer" van het G.C. De Bosuil en verzorgen elk jaar een prachtig fotosalon in de tentoonstellingruimte. Daarnaast zijn ze steeds te vinden om mee te werken aan andere initiatieven. Het jaarlijkse fotosalon van november is meteen het verjaardagfeestje met tijdens het weekend van 8 en 9 november een gasttentoonstelling van een 20-tal bevriende fotoclubs van Vlaams Brabant. Meteen een niet te versmaden tentoonstelling in De Bosuil. Je kan naar de tentoonstelling op:

- zaterdag 8 en 15 en dinsdag 11 november van 14.00u tot 18.00u.
- zondagen 9 en 16 november van 10.00u tot 18.00u.
- Op werkdagen is het salon open tijdens de kantooruren. Toegang gratis.

Heb je meer interesse of heb je fotograaf ambities dan kan je tijdens het salon leden aanspreken voor meer info. De club heeft zijn vaste stek in G.C. De Bosuil en komt elke dinsdagavond samen.

Fotoclub KREATIEF organiseert dit jaar haar

## 20ste fotosalon

in de tentoonstellingszalen van het GC De Bosuil van 8 november t.e.m. 16 november 2008

Open op:

Zaterdag 8 en 15 en dinsdag 11 november van 14.00u tot 18.00u.

Zondag 9 en 16 november van 10.00u tot 18.00u.

Op werkdagen is het salon open tijdens de kantooruren.

Tijdens het weekend van 8 en 9 november zullen in de patio foto's tentoongesteld worden van een 20-tal fotoclubs die aangesloten zijn bij de Vlaams-Brabantse Fotokringen.

Enkele werken van de school voor Beeldende Kunsten Overijse krijgen ook een plaatsje toebedeeld tijdens het salon.

Toegang gratis

### **EVEN TERUG NAAR 1989**

Op 17 januari 1989 kwamen een 15-tal fotoliefhebbers samen in De Bosuil en werd de club opgericht. Na een jaartje zoeken naar een gepaste locatie, was deze gevonden dank zij de steun van Chris Lemmens toenmalig directeur van De Bosuil.

De initiatiefnemer Roger Hemeleers werd voorzitter, Emiel Beelen nam de taak van het secretariaat op zich en Freddy Schauwers werd schatbewaarder.

Het jaar van de oprichting werd er ijverig gewerkt om een donkere kamer in te richten om de leden de mogelijkheid te bieden om hun eigen foto's af te drukken.

De eerste doelstelling was het inrichten van een publieksgerichte manifestatie met name een fotosalon. Het eerste fotosalon werd gehouden het jaar van de oprichting van 11 tot en met 19 november 1989.

Niet minder dan 12 leden namen deel aan het eerste fotosalon: Jean Van Achter, Roger Hemeleers, Luc Appelmans, Marleen Vandenplas, Ronald De Veen, Roger Happaerts, Lizette Bergmans, Roland Van den Abbeele, Roger Vanderlinden, Freddy Schauwers, Emiel Beelen en Dirk Hemeleers. Deze fotoliefhebbers stelden 64 werken tentoon wat leidde tot een

grote belangstelling van vrienden en kennissen. Deze traditie werd elk jaar herhaald en dit jaar stellen ze hun 20ste fotosalon voor.

### **DOORHEEN DE JAREN**

Fotografie heeft de voorbije 20 jaar een turbulente tijd gekend. De traditionele afdruk werd sterk belaagd door de komst van de digitale technieken. Meteen een uitdaging voor de fotograaf om zich deze techniek eigen te maken en er de beste resultaten mee te behalen. Of de negatieven en afdruk ooit definitief verdwijnen is een open vraag. Maar de leden van Kreatief zijn er wonderwel in geslaagd om beide te combineren en het nieuwe tijdperk vlekkeloos in te stappen. Fotografie blijft een kunstvorm en oefening baart kunst. Het 20ste salon biedt een overzicht van het voorbije werkjaar van de groep, maar zoals steeds is de persoonlijke benadering en interesse van de fotograaf duidelijk voelbaar.

Proficiat fotoclub Kreatief!



# “De Koerp” : even voorstellen

Enkele Jezus-Eikse jongeren gingen in 1978 op zoek naar een prettig tijdverdrif en wat later was de druivenstreek een vereniging rijker: volksdansgroep ‘De Koerp’.

Het streekwoord ‘koerp’ is de benaming van het gedeelte van een druivenstreek dat zich onder de boogvorm bevindt. We vinden deze vorm ook terug bij het volksdansen (als buiging).

Een 25-tal dansers vormen momenteel de vaste kern van onze vereniging. We dansen vooral om het plezier, maar ook om evenementen, feesten, stoeten enz. een folkloristisch tintje te geven.

Verbroederingsreizen naar onze zustersteden staan ook wel eens op ons programma.

Ieder jaar, op een zaterdag in de maand maart organiseren we onze ‘folklore-avond’, een gezellige avond met vishapjes en een gastoptreden op het menu.

## “De Koerp”: welke dansen?

In een zeer ontspannende en kameraadschappelijke sfeer komen dansen uit de hele wereld, Vlaanderen, Europa, de Balkan, Israël, Midden- en Zuid-Amerika,... wekelijks aan bod.

Verschillende dansstijlen dus, gekruid met interessante achtergrondinformatie, brengen heel wat variatie in de repetities waar het plezier van ‘samen dansen’ centraal staat.

## “De Koerp”: voor wie?

Voor iedereen die houdt van dansen, muziek en folklore.

Van 16 jaar tot ...

## “De Koerp”: waar en wanneer?

Elke donderdagavond in het gemeenschapscentrum ‘De Bosuil’, Witherendreef 1, te Jezus-Eik, van 20u30 tot 22 uur. U bent van harte welkom!

## “De Koerp blaast 30 kaarsjes uit” !

Op vrijdag 14 november organiseert volksdansgroep de Koerp in samenwerking met de Bosuil een “Ierse folkavond”.

Niemand minder dan “Black Velvet” zal er vanaf 20u een avondvullend concert ten beste geven.

Black Velvet geniet een stevige livereputatie. Zowel in overvolle pubs als op grotere podia in culturele

centra en festivalterreinen krijgt de potige band het publiek enthousiast op hun hand. Tijdens succesvolle optredens in Ierland bewees deze Leuvense groep op een overrompelende manier dat hun muzikale interpretatie van de Ierse muziek ook in het land van herkomst naar waarde wordt geschat.

Wie erbij was tijdens het 25-jarig bestaan van de Koerp, weet beter dan wie ook, dat wanneer de Koerp een activiteit organiseert, de ambiance niet ontbreekt! Tijdens het concert zal een Guinness en een Iers hapje u zeker smaken!

Kaarten zullen te koop zijn op het secretariaat van “De Bosuil” (02/657 31 79).

Volksdansgroep de Koerp schenkt de opbrengst van deze avond aan een goed doel.

Dit wordt een niet te missen avond!



# Verenigingskalender

Zaterdag 13 september 2008 vanaf 17 uur

## VOK - Omelettenkermis

Chalet den Eyck - Louis Gunsstraat

info: [www.surf.to/vok](http://www.surf.to/vok)

Zondag 14 september 2008 van 11.30 - 15.00 uur

## VOK - Omelettenkermis

Chalet den Eyck - Louis Gunsstraat

info: [www.surf.to/vok](http://www.surf.to/vok)

Zondag 14 september 2008

## Startdag Chiro

Chiroterrein Witherendreef

Zaterdag 27 september 2008

## Chiro fuif: "From dusk till down"

Markthal Overijse

Vrijdag 10 oktober 2008 vanaf 19.30u

## "VOK op cruise langs de IJse"

6 gangen diner met optreden van Vanessa Chinitor

De Rank Maleizen

Info: [www.surf.to/vok](http://www.surf.to/vok)

Dinsdag 14 oktober 2008 vanaf 12 uur

## Mosseldiner van OKRA

Restaurant De Limit

Inschrijven bij Mevr. Deneyer 02/687.78.88

Zaterdag 18 oktober 2008 vanaf 18 uur

## Witlooffestival

met gastoptreden van K. F. Sint-Lambertus uit Leefdaal

Koninklijke Fanfare Zoniëngalm - G.C. De Bosuil

Zondag 19 oktober 2008 van 14 tot 18 uur

## Pannenkoeken namiddag van OKRA

Chalet Den Eyck V.O.K. Louis Gunsstraat

Zaterdag 25 oktober 2008 vanaf 18 uur

## Pensenkermis

Chiro Jezus-Eik - G.C. De Bosuil

Zaterdag 8 november van 14 tot 18 uur en

zondag 9 november 2008 van 10 tot 18 uur

## 20e Fotosalon van fotoclub Kreatief

- van maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 november 2008:

dagelijks toegankelijk tijdens de kantooruren

- op dinsdag 11 november van 14 tot 18 uur

Op 8 en 9 november zullen in de patio foto's tentoongesteld worden van een 20-tal fotoclubs die aangesloten zijn bij de Vlaams Brabantse fotokringen

G.C. De Bosuil - gratis toegang

Vrijdag 14 november 2008

## "Ierse avond" met BLACK VELVET

ter gelegenheid van "30 jaar De Koerp"

De Koerp i.s.m. GC De Bosuil

Zaterdag 15 en zondag 16 november van 14 tot 18 uur

## 20e Fotosalon van fotoclub Kreatief

G.C. De Bosuil - gratis toegang

Dinsdag 20 november 2008

## Jachtdiner van OKRA

Restaurant Auberge Bretonne

Donderdag 27 november 2008 om 14 uur

Cultuur om 14 uur i.s.m. OKRA :

## "Een fijne namiddag met de heer en mevrouw OLMAN"

G.C. De Bosuil - vvk: 12 euro - kassa: 14 euro

Zaterdag 20 december 2008

## Kerstconcert

Koninklijke Fanfare Zoniëngalm - kerk Jezus-Eik.

Zaterdag 17 januari 2009 vanaf 20 uur

## Prochefiest 2009 - quizavond - optreden

G.C. De Bosuil

Zaterdag 21 maart 2009 vanaf 18 uur

## Folklore-avond met vishapjes

met gastoptreden van de folkgroep "Donder in 't hooi".

De Koerp - G.C. De Bosuil

## De dorpskrant ook in jouw brievenbus?

De Dorpsraad wil via deze periodieke publicatie het verenigingsleven ondersteunen en je op de hoogte houden van wat reilt en zeilt in ons dorp. Vanwege de hoge kostprijs kan de dorpskrant niet in elke brievenbus worden verspreid. De dorpskrant ligt zeker bij een aantal lokale handelaars en "De Bosuil". Je vindt de elektronische versie **met kleurfoto's** terug op de website van de dorps-raad [www.jezus-eik.be](http://www.jezus-eik.be) onder de rubriek 'dorpsraad'. Je kan daar ook inschrijven voor de "nieuwsbrief", je krijgt dan een e-mail telkens er een nieuwe editie is. Dit bespaart kosten en papier.

Heb je geen computer en wens je zeker en vast geen uitgave te missen? Vul dan onderstaande bon in en bezorg hem terug bij: Secretariaat Dorpsraad - Brusselsesteenweg 605 - 3090 Overijse. Wij zorgen ervoor dat er telkens een exemplaar in je brievenbus zit.

Ja, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus

Naam: .....

Adres: .....