



# dorpskrant

# Jezus-Eik leeft

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE DORPSRAAD JEZUS-EIK • JAARGANG 4 NR. 14

Verantwoordelijke uitgever : Hugo Dewit • Brusselsesteenweg 593 • 3090 Jezus-Eik (Overijse) • Tel. : 02 657 64 15 • Fax : 02 657 65 52 • e-mail : studio.dewit@telenet.be

## Opnieuw kermis in Jezus-Eik

De ouderen weten het nog perfect, ook Jezus-Eik kende vroeger zijn kermissen. Het is jaren geleden dat er nog kermismolens opgesteld werden. De draaimolen, het eendjesvissen, één voor één verdwenen ze en tenslotte werd de datum bijna vergeten. Ter gelegenheid van de heraanleg van de Bosuilomgeving wil de dorpsraad deze traditie even in ere herstellen. We kiezen voor een feest op maat van Jezus-Eik waar elkaar ontmoeten en gezelligheid centraal staan. Geen grote commerciële attracties maar eenvoud en amusement met een knipoog naar vroeger. De draaimolen zal er zijn naast de volkspelen en de ambiance van vroeger en dit alles aan prijzen van vroeger.

### Geen kermis zonder koers

Een Vlaamse traditie: de kermiskoers, de start van menige Flandriën. Maes, De Vlaeminck, Merckx, Boonen,... allemaal begonnen ze op de kermiskoers. Het is jaren geleden dat we nog een echte 'coureur' uit Jezus-Eik hadden en misschien is dit de gelegenheid om nieuw plaatselijk talent op te sporen. Daarom een ludieke kermiskoers voor de recreatieve fietsers. Wie weet vinden we hier de opvolger van Albert Van Hecke. Een 'koers' van 10 ronden of 20 km, in het centrum van Jezus-Eik, met als voornaamste beklimming een verkeersdrempel en zonder geldprijs. Een kermiscoureur moet met weinig tevreden zijn. De glorie en de aanmoediging, een enthousiast publiek en een kus moeten volstaan om de uitdaging aan te gaan.

### Openluchtmis

Het Mariahof ooit de eindbestemming van vele bedevaarders is het ideale kader voor een openluchtmis. Ook deze wel eens vergeten bezinningsplaats wordt in ere hersteld in een vernieuwde omgeving. Deze plaats wordt onder impuls van de parochieraad enkele malen per jaar gebruikt voor een openluchtmis. Ook nu bij de inhuldiging van het heraangelegd Bosuilplein.

### De Bosuil(en)...

De bijnaam... of is het troetelnaam van de inwoner van Jezus-Eik. We zijn er fier op en dat zal ook duidelijk te merken zijn bij de volksspelen op 2 juli. Maar als je wil weten wat we hiermee bedoelen zal je moeten aanwezig zijn.

### Tentoonstelling: "Vroeger en Nu"

Van de historische omgeving rond de kerk en de toegang van het Zoniënwood bestaan er diverse prentbriefkaarten. Doorheen de eeuwen is het uitzicht wel eens drastisch veranderd. Van 2 juli tot 30 september loopt de openluchttentoonstelling "Vroeger en nu" die u aan de hand van grote afdrucken laat kennis maken met de vroegere omgeving. De ideale manier voor zowel bewoners als toevallige passanten even stil te staan bij de evolutie van een idyllisch dorpscentrum naar een overbelast en weinig gerespecteerd historisch erfgoed.

### Geen kermis zonder verkeershinder

Na de enkele weken verkeershinder door de werken zal het op zondag 2 juli niet anders zijn. De onmiddellijke omgeving van het Bosuilpleintje zal heel de dag afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Tijdens de namiddag zal dat voor een paar uur uitgebreid worden naar de Kapucijnendreef, de bloemenwijk (Tulpenlaan, Rozenlaan) en de Witherendreef. Hierbij willen we iedereen vragen het parkeerverbod en andere signalisatie te respecteren. We danken u graag voor uw medewerking en heten u van harte welkom.

### Doe mee en plak!

Natuurlijk kom je langs op zondag maar je kan nu al ondersteunen door de affiche op de binnenpagina's van dit krantje voor je venster te plaatsen. Een paar dagen voor het evenement noteren we de adressen en na lottrekking zijn er 3 gelukkigen die een leuke plaatselijke attentie thuisbezorgd krijgen. Doe mee en plak de affiche voor je raam...

### Lintje knip

Als 'Bourgondiërs' zijn we altijd op zoek naar gelegenheden om het glas op te heffen. De ingebruikname van het verfraaide Bosuilpleintje en de opening van de tentoonstelling is een 'geknipt' moment hiervoor. Kom gerust mee genieten.

Het lintje knip is voorzien rond 10u30.

## Op stap naar het Europees parlement te Brussel

*Maandag 3 april 2006, eerste dag van de paasvakantie,... een regenachtige ochtend in Jezus-Eik en 16 mensen wachten aan de bushalte.*

*Een half uur later staan we aan het Europees Parlement te Brussel. We hebben afspraak met Jan-Hein van de dorpsraad! Hij regelde deze uitstap; onze overwinning bij het laatste parochiefeest Fata Moendial.*

*Onze gids ter plaatse is Bart die ons door de veiligheidszone loodst. Er is niet veel beweging in het gebouw daar er in Straatsburg meer valt te beleven deze week!*



*We krijgen een rondleiding doorheen het ruime complex. Indrukwekkend is het kunstwerk in de trappenhall bij de enorme koepel. In het halfrond hebben we een mooi overzicht van al de zitjes van onze parlementariërs. Deze worden maar 6 maal per jaar gebruikt.*

*Tot slot wordt ons een lunch aangeboden.*

*We krijgen een tasje vol documentatie mee naar huis.*

*De ploeg van VBS Jezus-Eik*

## De dorpskrant ook in jouw brievenbus?

De Dorpsraad wil via deze periodieke publicatie het verenigingsleven ondersteunen en je op de hoogte houden van wat reilt en zeilt in ons dorp. Vanwege de hoge kostprijs kan de dorpskrant niet in elke brievenbus worden verspreid. De dorpskrant ligt zeker bij een aantal lokale handelaars en 'de Bosuil'.

Je vindt de artikels altijd terug op de website van de dorpsraad [www.jezus-eik.be](http://www.jezus-eik.be) onder de rubriek 'nieuws'.

Heb je geen computer en wens je zeker en vast geen uitgave te missen? Vul dan onderstaande bon in en bezorg hem terug bij : **Secretariaat Dorpsraad, Brusselsesteenweg 605 te Jezus-Eik.** Wij zorgen ervoor dat er telkens een exemplaar in je brievenbus zit.

**Ja**, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus

Naam: .....

Adres: .....

.....

## SamenKomenopZondag

SKZ is een 'ludieke' vereniging die is opgericht door een aantal oud-leiding mensen van jeugdverenigingen van Overijse. Het is een bont allegaartje van die hun sporen verdienen bij de scouts, de Chiro of de speelpleinen.

Om van onze verslaving 'jeugdwerk' af te kicken komen we een paar maal per maand samen op zondag. Dankzij eerder ontspannende en vrijblijvende activiteiten werken we aan een volwaardige overgang naar het zgn. normale leven. Daarvoor organiseerden we al een 'professionele' wijndegustatie, trokken we naar de bioscoop en naar Walibi,... maar ook werken schuwen ze niet. We zijn namelijk inzetbaar op verschillende 'jobs' tijdens een evenement. Zo hebben we o.a. al getapt tijdens het 'Proms'-concert van de Koninklijke Fanfare Zoniëngalm van Jezus-Eik. Op 2 juli staan we ten dienste van de hongerige en dorstige op de opening van het Bosuilpleintje. Dit alles doen we met het oog om volgend jaar naar het buitenland te gaan om er te gaan werken met kinderen of in een plaatselijke speelpleinwerking. Bedoeling is om de plaatselijke jeugdwerkers wat te ondersteunen en dit in Portugal of in Zuid-Afrika.

Zoals je ziet, het is een ludieke vereniging met ernstige bedoelingen en concrete plannen.

### Zondag 2 juli - rechtover het CC De Bosuil Jezus-Eik kermis

OMLOOP "DE BOSUIL"

#### Wielervedstrijd voor recreatieve fietsers

2 juli 2006

#### WEDSTRIJDREGLEMENT

- de wedstrijd vangt aan om 15.00 uur en loopt over een parcours van 2 km in het centrum van Jezus-Eik. Er worden tien ronden afgelegd
- inschrijvingen van 14.00 u tot 14.30 u ter plaatse aan het Bosuilplein (= startplaats)
- inschrijven is verplicht
- het inschrijvingsgeld bedraagt 1 euro (verzekeringsbijdrage)
- bij de inschrijving aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement
- het dragen van een fietshelm is verplicht
- de standplaats bij het vertrek wordt bepaald door lottrekking
- de deelnemers aanvaarden dat het ogenblik van aankomst op onafhankelijke wijze wordt vastgesteld door de koerscommissaris
- de laureaten krijgen geen geld- of andere waardevolle prijs
- de inrichters behouden zich alle rechten voor om de noodzakelijke maatregelen te treffen die de veiligheid van de deelnemers en de andere weggebruikers garanderen
- de deelnemers verbinden er zich toe om de instructies van de inrichters nauwgezet en op eerste verzoek op te volgen
- deelname gebeurt op eigen risico, de inrichters kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongeval, enig onverantwoord gedrag van de deelnemers of enige diefstal van materiaal



# Jesus-Eyckkermis

Programma der feestelijkheden ter gelegenheid van

## De inhuldiging van "Het Bosuilpleintje"

# Zondag den 2e july 2006

Ten 9u30 : **Heilige openlucht-eucharistieviering**  
in het Mariahof gelegen naast den kapel van O.L.V. van Jesus-Eyck

Ten 10u30 : **Muziek en dans**

- Ochtendconcert door den "Koninklijke Fanfare Zoniëngalm"
- Optreden van den volksdansgroep "Den Koerp"

Ten 11u00 : **Plechtigen oopening van "het Bosuilpleintje"**  
in den aanwezigheid van alle notabelen van Overijssche

- Den plechtigen inwijding en oopeningstelling der vernieuwden plein
- Bezoeken der openlucht tentoonstelling "Jesus-Eyck vroeger en nu" met zeer groote oude aanzichtkaarten van Jesus-Eyck

Ten 13u30 : **Ambiance in den straat**

- **Kermiskoers "OMLOOP DEN BOSUIL"**

Den start om 15 u voor 10 rondes in den straten van Jesus-Eyck voor recreatieve cyclisten. (inschrijven van 14u-14.30 u - geen geldelijken prijzen - deelnemen op eigen risico)

**Den heelen namiddag aan aangepasten werkmansprijzen:**

- Volkspelen voor den man in den straat
- Straatvoetbalspel
- Draaimolen voor den kinderen
- Aangepasten muziek
- Dorstigen laven en den hongerigen spijzen



ORG. : DORPSRAAD JEZUS-EIK i.s.m. G.C. DE BOSUIL • PAROCHIERAAD JEZUS-EIK

